

SPOR KÜLTÜRÜ

Ülker, Galatasaray ve Darüşşafaka Galatasaray yıldız ve genç takımlar maçlarına doktorların gelmemesi nedeniyle ertelenmiş. Yazılanlara göre doktorlar verilen ücretleri beğenmemiş dolayısıyla bu sorumluluğu almak istememişler. Kendi açılarından haklı olabilirler. Bu kadar yıl okula gidiyorlar. Herkes dört yıl okurken onlar altı sene okuyorlar. Nöbetler, uykusuzluklar, çalışma temposunun ağırlığı, özellikle hastanelerin arı kovanından daha kalabalık oluşu onları biraz umursamaz yapıyor olabilir. Hangi iş bugüne kadar emek vermeden, uzun yıllar üç otuz paraya çalışmadan, itilmeden, kakılmadan, zorlanmadan bir yere getiriyor insanı Allah aşkına. Kolay mı tanınan bir mimar, mühendis, antrenör, öğretmen, sanatçı, elektrikçi, saatçi, aşçı vs. olmak. Yamaklık yapmadan acemilik çekmeden, bir yere gelmek kolay mı bizim ülkemizde? Bir meslekte hemen pişmeden "para"yı düşlemek, parayı ön plana almak, parayı küçümseyerek iş yapmamak olur mu? "Olmaz" tabii. Bu sahada gençler para almıyorlar, antrenörler üç otuz paralara çalışıyorlar, çoklarının meslekleri meslek dahi sayılmıyor. Sağlık sigortaları yok. Hakemlerin ise sorunları boğazlarını geçmiş durumda. Ve her şeye rağmen bu insanlar salonlara geliyor ve basketbolu ayakta tutmaya, basketbolu var etmeye çalışıyorlar. Her türlü yokluğa, rağmen birileri bir şeyler yapıyor. Onlar karanlığa sövmek yerine bir ışık yakıyorlar ki başkaları karanlıkta kalmasın diye. Zenginlerimiz var ama zengin bir ülkede yaşamıyoruz. Ülkemizin gerçeklerini herkes biliyor. Herkes kendine göre fedakarlık yapmak zorunda. İntern'ler bu işi çözebilirler. Burada görev almak onların bu ülke adına başta bir hizmetidir ve kutsaldır. Hatta deneyim kazanmak için önemlidir de. Salonların soğuk olması, gençlerin maçlarına arkadaşları ve aileleri dışında kimsenin gitmemesi, basket maçlarının bir şölen haline gelmemesi, alt yapıda genç ve ergen psikolojisinden anlamayan, cahil kalmış, onlarca antrenör olması, futbol endeksli bir ülkede doktorların parayı beğenmeyip maçlara çıkmamasından daha önemli ve acil sorunlar aslında. İşi para olarak algılayıp başka seçenekleri görmemek bir tür mesleki körlüktür. Daha önemlisi spor ne yazık ki ülkemizde hala bir kültür olarak algılanmamaktadır. Spor kültürü ülkemizde yerleşmiş olsa idi, doktorlar sahalara parayı düşünmeden gidecek, salonlar dolup taşacak, seyirciler yenen ve yenilen takım demeden alkışlayacak, boş arsalar beton yığını siteler yapmak yerine spor ve rekreasyon sahaları olarak ayrılacak, parklar iki tane salıncak, birdirbir yerine yaşlara göre basket, voleybol, futbol, yürüyüş, bisiklet, satranç, vs sahaları yapılacak, üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde deniz kenarları yelken, göl kenarları kürek kulüpleri ve parkurları yapılır, milyonlarca insan sporu, televizyonda veya stadyumda maç izlemek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak algılayıp spor yapan insanlar durumuna gelecekti. Ve hala bir yerlerde oturup, sorumluluk alanlar masallar okumaya devam ediyorlar...

Turgay BİÇER